

## Opdrachtenblad Dagboek Geestelijk herstel Dag 20 deel 2 Jezus Christus is Overwinnaar in de geestelijke strijd.

Jezus Christus is de machtige Overwinnaar, Die de satan al heeft overwonnen, toen Hij zei op het kruis: 'Het is volbracht!' ('It is finished!'). Vanaf dat moment, en zeker na de Pinksterdag, is het in de tegenwoordigheid van Christus afgelopen met satans macht over de gelovigen. In Jezus Christus ben je overwinnaar!

Jezus sprak tot Zijn discipelen in Joh. 16:33: *'Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.'* Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Matth. 28:18), terwijl Hij met de gelovigen is 'al de dagen tot het einde van de wereld' (Matth. 28:20).

Veel volgelingen van satan vervallen tot depressiviteit en gaan angstig ten onder, maar bij Jezus mag je vrede en blijdschap ontvangen.

Jezus Christus komt in het boek Openbaring als de grote Overwinnaar naar voren! Het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt (Joh. 1:29) is ook de Leeuw uit de stam van Juda.

De geestelijke strijd met demonische machten spits zich toe naar de eindstrijd. We lezen erover in Openb. 17:14: *'Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen (want Hij is een Heere der heren en Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen'*



Na het verhelderend voorbeeld op blz. 2 volgt er tekst en uitleg over de opdrachten:

## Een gelukkig faillissement

Stel je voor dat je een eigen fietsenzaak hebt geërfd. Je kunt wel aardig fietsen repareren, maar bij de inkoop, verkoop en administratie gaat het op den duur steeds slechter. Er zat al een schuld op de zaak vanuit de erfenis. De schuldeisers komen om de hoek kijken.

Uiteindelijk wordt het een faillissement. Je komt er zelf niet meer uit, en zit ellendig bij de pakken neer.

Dan neemt de directeur van het toeleveringsbedrijf (de fietsenfabriek) contact met je op. Hij wil je zaak overnemen in zijn bedrijf, met schulden en al. Het wordt geregeld. Hij stelt de voorwaarde dat je de handel en administratie aan zijn leiding moet overlaten. Hij heeft daar zijn eigen personeel voor. Je mag gewoon in je eigen pand blijven werken. Voor de verkoop in de zaak moet je blijvend overleggen met de chef verkoop. De reparaties mag je zelf blijven doen, maar voor alle financiële actie behoor je verantwoording af te leggen bij de nieuwe leiding.

Zolang je jezelf aan de nieuwe regels houdt, gaat het goed met de zaak. Stel je voor dat je na verloop van tijd weer handel gaat overpakken die niet onder jouw verantwoordelijkheid valt. Je gaat dan voor jezelf weer wat inkopen en verkopen, omdat je wat geld wil verwerven voor extra privé-uitgaven.

Dit loopt op den duur uit de hand. Je zaak komt hierdoor zelfs weer in de schulden. Het komt uit. De directeur roept je op het matje. Hij waarschuwt je ernstig, maar wil je nog een kans geven. Je bent verrast en dankbaar over de barmhartigheid en vergevingsgezindheid van de baas. Vanaf dat moment ga je hem nog meer waarderen en liefhebben als een geweldig goede baas om voor te werken. Je onderwerpt je geheel aan zijn gezag, en wil er geen dubbel agenda meer op na houden. Je hebt je lesje geleerd. Met deze nieuwe opstelling blijft het goed gaan met het bedrijf. De zaak kan zich verder gaan uitbreiden. Je blijkt zelfs geschikt te zijn om leiding te geven aan het nieuwe personeel dat wordt aangenomen.

In dit voorbeeldverhaal zit een belangrijke geestelijke les. Door de genade van God wordt het failliete boeltje van een schuldig mens door Hem overgenomen in Zijn koninklijk bedrijf. In het genaderijk van God worden de regels door Hem bepaald. Je wordt dan burger van Zijn Koninkrijk, waarin Jezus Koning is. Hij heeft het dan voor het zeggen in je leven. En dat is maar goed ook. Zolang je jezelf onderwerpt aan Zijn gezag en Hem gehoorzaamt in je handel en wandel, gaat het goed met je geestelijke bedrijvigheid. Het gaat verkeerd met je als je een dubbel leven leidt, onoprecht en met een dubbelde agenda.

Laat je dan maar weer corrigeren, om te komen tot een nieuwe, oprechte en volhardende toewijding aan je nieuw goede Meester en Koning. Dan zal het weer goed met je gaan. Je kunt dat zelfs nieuwe verantwoordelijkheden ontvangen en in staat zijn om ook anderen de nodige leiding te geven in het Koninkrijk van God op aarde.

## Jezus is de Middelaar, Voorbidder en Voorspraak

Jezus Christus is in de hemel aan de rechterhand van God. Hij is daar volgens Hebr. 7:24 Priester tot in eeuwigheid. Vers 25 gaat verder: *'Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.'* (Het gaat hier over 'tussen beide treden, voorbede doen' – in het Engels: to make intercession for them.)

In Rom. 8:34 wordt ook aangegeven dat Hij daar voor de gelovigen pleit. Vanuit het Grieks vertaald staat er in vers 34: *'Die ook pleit/voorbidding doet ten behoeve van ons.'* Het gaat hier over 'pleiten tegen veroordelingen of voorbede doen'. Dat doet Jezus in de hemel voor gelovigen die verdrukt worden, en daardoor in geestelijke strijd zijn en lijden. **Door Jezus kun je overwinnen en volhouden**

In Rom. 8:37 lezen we over de gelovigen in de verdrukking, dat ze kunnen getuigen: *'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad.'* Jezus geeft in Joh. 17:9 aan in het hogepriesterlijke gebed over de gelovigen: *'Ik bid voor hen.'* Naar Petrus toe zegt Jezus in Luk. 22:31-32: *'Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.'* Jezus hield Petrus vast, ook toen Petrus Hem losliet bij zijn verloochening

In 1 Joh. 2:1 verklaart Johannes: *'En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.'* In het Grieks staat er: 'paraklēton' (een advocaat). Het Griekse 'paraklētōs' betekent hier: 'erbij geroepene, pleitbezorger, helper, zaakwaarnemer'. Ook de Heilige Geest, Die ons Jezus verkondigt, wordt zo genoemd.

Wat een bemoedigende gedachte dat Jezus het voor de gelovigen opneemt, voor ons bidt en pleit. Hij is de Middelaar waardoor ik vergeving, genezing en bevrijding kan ontvangen.

## Opdrachten

1. Wat kun je op geestelijk gebied leren van het voorbeeldverhaal over 'Een gelukkig faillissement'?
2. Waarom is het zo bemoedigend dat Jezus de Middelaar, Voorbidder en Voorspraak is?

**3. Denk na over de volgende namen, hoedanigheden en werkzaamheden van Jezus Christus, wat Hij hierin voor jou betekent.**

### **Jezus is er onder meer als:**

A. Zaligmaker – B. Verlosser – C. Redder – D. Hij, Die erbij geroepen is, de Helper, de Zaakwaarnemer (in het Grieks: 'paraklētōs') – E. Heler en Genezer – F. Trooster –

G. De grote Profeet – H. De almachtige Koning – I. De barmhartige Hogepriester – J. De Opgestane Levensvorst – K. De eeuwige Zoon van God – L. De Voorspraak, pleitbezorger of advocaat (in het Grieks: ‘paraklēton’) bij de Vader – M. De Voorbidder voor de gelovigen – N. De Middelaar tussen God en mensen – O. Het Licht der wereld om te volgen – P. Een Vriend voor gelovige zondaren – Q. De goede Herder – R. Het Lam van God – S. De grote Overwinnaar in de geestelijke strijd

**4a. Omcirkel uit A t/m S hoe je Jezus voor jezelf ziet en/of hebt leren kennen.**

**4b. Onderstreep uit A t/m S hoe je Jezus (meer) wilt leren kennen voor jezelf.**

**4c. Wat wil je ervan delen in de groep?**

**4d. Bid en dank samen voor wat is besproken over Jezus en het persoonlijk geloof in Hem.**

5. Waardoor ben je wel eens bijzonder getroost en bemoedigd in het geloof? Weet je daar nog Bijbelteksten bij te noemen?

6. Kun je iets delen uit je leven over een overwinning in de geestelijke strijd?

7. Geloven betekent ‘afzien van jezelf en je eigen mogelijkheden’ en ‘opzien tot en uitzien naar God in Jezus’. Kun je vertellen hoe je dat kunt doen en hoe dit bij jou is gegaan?

8. Welke zinnen op het liederenblad (blz. 5+6) spreken je bijzonder aan? Waarom?

9. Wat spreekt je aan in het begin van de Heidelberger Catechismus, zoals je hieronder kunt lezen?

De eerste vraag luidt daar : ‘Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven?’ ‘We zien daarbij hoe iemand in de zekerheid van het geloof antwoordt over zijn enige troost. Ik verwoord het als volgt:

*‘Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven niet van mijzelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus, Die met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Hij heeft mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij alzo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Hij zorgt er ook voor dat alles tot mijn zaligheid dienen moet. Hij verzekert mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. Hij maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan voor Hem te leven.’*

## **10. Lees samen Romeinen 8:31-39.**

Het gaat daar over het ‘meer dan overwinnaars zijn’ door de liefde van God in Christus Jezus.

10a. Wat spreekt je aan in deze teksten?

10b. Wat wil je er over delen vanuit je eigen leven?

10c. Waarvoor wil je (laten) danken en bidden?

Afsluitend gebed in de discussiegroepjes

# Liederenblad Dagboek Geestelijk herstel Dag 20 deel 2

## Jezus Christus is Overwinnaar in de geestelijke strijd

Bouwen we op Jezus alleen? In stormen, angst en strijd hebben we Hem als Bevrijder en Overwinnaar nodig. Dan komt het uit of we Hem vertrouwen en in Hem onze vaste grond hebben.

Hieronder volgt het lied 'Jezus alleen':

Jezus alleen, ik bouw op Hem,  
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!  
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
dankzij Zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;  
klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  
leed om mijn ongerechtigheid.

Door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf.  
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;  
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,  
leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid,  
ben ik van vloek en schuld bevrijd.  
Ik leef in Hem en Hij in mij;  
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;  
dat is de kracht, waar ik in sta.  
Van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan  
kan mij ooit roven uit zijn hand.  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
in die verwachting houd ik stand.  
In Hem alleen, in Hem alleen!

Tekst: Stuart Townend. Muziek: Keith Getty. Ned. tekst: Peter van Essen. Je kunt  
aanklikken op: [YouTube-video Jezus Alleen](#)

In de geestelijke strijd is het van het grootste belang dat we bouwen op Jezus Christus, als onze Beschermers en Verlossers. Hij voert dan voor ons de strijd. De hulde is aan Hem gewijd. Hieronder volgt het bekende lied 'Ik bouw op U' uit Opwekking 124. De Nederlandse tekst is van Breikopf Hertel. Kun je het in het geloof meezingen?

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.  
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.  
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.  
Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.  
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.  
Toch rijst in mij een lied van overwinning.  
Ik bouw op U en ga in Uwe Naam

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.  
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.  
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan  
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Hieronder kun je het beluisteren via de link in de uitvoering van Nederland Zingt:  
[YouTube-video Ik bouw op U](#)