

Opdrachtenblad Geestelijk herstel Dag 20

Reiniging en herstel door Jezus Christus

Uitgebreide versie

Voor het artikel met afbeeldingen en liederen van deze sessie kun je op internet intoetsen bij Google zoeken op: **Geestelijk herstel Dag 20**

Voor geestelijk herstel moet je gelovig op Jezus zien, zoals de door slangen gebeten Israëlieten moesten zien op de koperen slang in de woestijn (Zie: Num.21:8-9 en Joh.3:14). De koperen slang in de woestijn werd opgeheven voor al de gebeten Israëlieten, die het dodelijk gif in hun lichaam hadden. Dit ziet op het gif van de zonde, waar we allemaal mee te maken hebben. Je kunt het ook vergelijken met een besmettelijke virus. Hoe kun je zo'n gevaarlijke ziekteverwekker bestrijden?

Gelukkig is er voor ons een oplossing gekomen. Een mens kan door de genade van God worden vernieuwd. Dat kan door het offer van Jezus aan het kruis. Als we gelovige op Hem zien, gaan we uit Hem leven. Het bloed van Jezus reinigt ons dan van de zonde. Zijn bloed doet meer dan antistof bij een virus (zie Opwekking 315).

Opdrachten voor in de discussiegroepjes

Samen lezen: Numeri 21:4-9 en Johannes 3:14-16.

1. Wat valt je op in deze teksten? Wat kun je er van leren?
2. Vergelijk de zonde eens met een besmettelijke virus:
Hoe kom je eraan, wat doet het met je, en hoe kom je er vanaf?
3. Praat samen eens over het plaatje en de tekst er onder. Wat denk je ervan?



Kies je voor het gif of voor de gift?

We lezen in Romeinen 6:23: *'Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegift van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.'*

4. Hoe kom je te weten dat jouw zonden vergeven zijn?
Wat moet je daarvoor doen?
5. Welke zinnen uit Opwekking 125 hieronder spreken je aan? Waarom?

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.
Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.
Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

6. Wat ken je zelf van de tekst 'Bij het kruis' uit Opwekking 773?
Wat wil je ervan delen in de groep?

Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat;
waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt.
Genade als een waterval stroomt van Gods troon,
en wast ons schoon.

Er is een plek waar zonde sterft en schande wijkt;
waar mijn hart vergeving vindt en vrede.
Genade als een waterval stroomt van Gods troon,
en wast ons schoon.

Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U,
vol ontzag voor U, vol ontzag voor U.
Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw,
en ik leef door U! En ik leef door U! Jezus.

Heilig is de grond waar ik hoop hervond.
Hier kniel ik neer. Hier kniel ik neer.
Armen uitgestrekt, hier waar U mij redt;
Hier kniel ik neer. Hier kniel ik.
En ik leef door U! Jezus.

Hoe kunnen we worden bevrijd en gereinigd?

De volgende zondige zaken kunnen ons geestelijk leven verontreinigen, verzieken en zelfs vergiftigen. (Er zit geen bepaalde volgorde in.)

7a. Omcirkel welke van deze zaken een negatieve rol bij je hebben gespeeld.

(Zet een daarbij een rondje om de betreffende hoofdletters A t/m Z.)

- b. Onderstreep daarna de zinnen die nog steeds bij je spelen.
- c. In de groep kan een ieder iets delen over de antwoorden, met een korte verklaring: 'waarom dit nog bij je speelt'.
- d. Hoe kan je van deze zaken worden bevrijd en gereinigd.
- e. Ga er samen voor in gebed.

Hieronder volgen de zaken waarom bevrijding nodig is:

- A. Duisternis in je leven.
- B. Niet beleden kwaad en zonden.
- C. Trots en het handhaven van 'je eigen ik'.
- D. Boosheid en opstandigheid.
- E. Het ontevreden zijn over de leiding van God.
- F. Het niet willen volgen in Gods voorgestelde weg.
- G. Gebrek aan onderwerping aan de wil van God.
- H. Onkunde en te weinig kennis van het Woord van God.
- I. Luiheid en traagheid op de weg van het geloof.
- J. Ongeduldig zijn in het wachten op God.
- K. Gebrek aan vertrouwen op God.
- L. Gebrek aan overgave van je eigen wil aan God.
- M. Het niet los te kunnen laten van bepaalde zonden.
- N. Het niet willen aanpakken van kansen en hulp.
- O. Het ontmoedigd worden door omstandigheden.
- P. Het in een slachtofferrol willen blijven.
- Q. Het niet willen nemen van de nodige stappen tot reiniging en bevrijding.
- R. Het vast blijven zitten in schuldbesef en angst.
- S. Het vast blijven zitten in twijfel en een negatief zelfbeeld.
- T. Het vast blijven zitten door onzekerheid en besluiteloosheid.
- U. Het bewaren van geheimen door angst voor de gevolgen van ontdekking.
- V. Het vast blijven zitten in verslaving en onmacht.
- W. Het vast blijven zitten in wrokgevoelens en 'het niet kunnen vergeven'.
- X. Het lam geslagen zijn door beschadigde emoties.
- Y. Het gebrek vertrouwen door afwijzing.
- Z. Het ontbreken aan wilskracht om ertoe te komen.

Samen lezen 1 Johannes 1:1-10 en 2:1-2.

8. Waarom is het dan nodig om de zonde aan het licht te brengen en te belijden?

9. Hoe zie je voor jezelf de tekst van Opwekking 315 hieronder?

Kun je erbij vertellen wat Jezus voor jou betekent? Wie is Hij voor jou?

Heer, Uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats
in het offer dat U bracht.

En U wast mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

Volg Jezus in het licht!

Als we vergeving en reiniging hebben ontvangen, kunnen we weer tot het doel komen waar God ons wil hebben. Hij wil dat we toegewijd aan Hem zullen leven, in liefde en geloof. Dat we Jezus volgen in het licht.

10. Waardoor kun je in het licht blijven wandelen, achter Jezus aan?

Lees hierbij samen 1 Johannes 1:6-7 en Johannes 8:12.

Betrek deze teksten bij je antwoord.

Eindigen in de groepjes met onderling gebed.

Je kunt daarbij Opwekking 125 weer betrekken.

Belijd je zonden, neem er innerlijk afstand van,

kom ermee tot Jezus... en verwacht verhooring en vergeving.

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.
Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.
Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.